

„Geen zin om te pierelen...”



„Het heeft geen zin te zagen en te pierelen. Dat brengt niets op. Ik heb nooit gezaagd als het wat minder ging. Nu ook niet, ik wil andere mensen niet lastig vallen met mijn problemen”. Flandrien Briek Schotte uit Kortrijk telt donderdag 81 lentes en is dan ook onze eerste gast in de sterren. Een maagd zowaar die heel wat levenswijsheid met zich meedraagt...

De Zondag: Maagden zijn volgens astrologen verstandige en intelligente mensen.

Briek: „Verstand alleen is niet genoeg om er te komen. Volgens mij is de wil sterker dan het verstand. Er zijn heel wat van die geleerden die er toch wel eens naast zitten. Met een goede portie gezond verstand raak je toch wel ver. Ik ben verstandig genoeg geweest om het toch tot sportdirecteur te schoppen. Ik deed alles zelf.” Ook nu lijk je nog onvermoeibaar. Op openingen en feestelijkheden ben je een graag geziene gast. Heb je nooit het gevoel dat het te veel wordt?

„Ik ben al heel wat kal-

Ronny Neirinck

mer geworden. Ik zou iedere dag naar een koers gaan kijken. Maar dat gaat niet. Ik sukkel met mijn nieren. Drie dagen in de week moet ik in het ziekenhuis zo'n vijf uur aan de nierdialyse liggen. Ik heb gelukkig geen pijn maar ik ben wel veel moe. Soms ben ik zo moe dat ik zelfs 's nachts niet kan slapen. Ik sta op de lijst voor een niertransplantatie. Het heeft geen zin om over de dialyse te klagen, het is het enigste middel om te overleven. Die nierproblemen kunnen me niet beletten af en toe eens onder de mensen te komen. Organisatoren hebben graag dat ik kom.



Briek Schotte bekijkt het leven door een roze bril...

Ik maak die mensen graag content. Je kan meer bereiken bij goedgeluimde personen dan met slechtgezinde... Die kennis heeft me al veel geholpen zowel in de sport als in mijn 27 jaar achter de toeg van mijn café Sporting in Kortrijk.” Je bent opmerkelijk optimistisch. Maagden staan nochtans gekend als pessimisten.

„Och, als ik eens een tegenslag heb dan kan ik ook wel eens tobben. Een pessimist ben ik niet maar ik ben ook nooit een uitbundig type geweest. Ik vind trouwens dat ik geen reden heb tot klagen. Ik ben

opgegroeid in Kanegem in een hardwerkend landbouwersgezin met zes kinderen. We leerden al gauw ons plan trekken.” Maagden zouden angstige types zijn... Pieker je nooit over je ziekte, over hoe het verder moet...

„Helemaal niet. Ik ken geen angst. Nooit gekend trouwens, zelfs nu niet op mijn oude dag. Waarom zou ik bang zijn om bijvoorbeeld te vallen? Zolang je niet valt, hoef je daar toch niet over na te denken. Sommige mensen zijn bang voor alles en nog wat. Wat heeft dat voor zin?”

Tot slot, ben je bijgelovig?

Had je vroeger ook speciale schoenen of een truitje die geluk brachten in de koersen?

„God nee, die sporters van vandaag zouden dat ook niet hebben als ze zelf moesten betalen. Wij moesten echt alles zelf betalen. Als we al eens in Frankrijk gingen rijden, kregen we twee tuben, niet meer. Als je dat vergelijkt met nu... Misschien hebben die sportdirecteurs vroeger enorm geprofiteerd van ons, ik weet het niet... Ik ben niet bijgelovig. Ik geloof enkel wat ik zie. Ik koerste om te winnen. Al dat bijgeloof, gewoon geloven in jezelf... Dat is belangrijk.”

(Lieven Mathys)